

Zondagsbrief

5^e jaargang, nummer 44

Zondag 31 maart 2024

Kleur van de zondag: wit



Mededelingen

DRIE DAGEN VAN PASEN

Witte Donderdag: aanvang 19.30 uur

Met Witte Donderdag beginnen we aan de drie dagen van Pasen. Zie het maar als een doorlopende viering: van de avond van donderdag tot de ochtend van Paaszondag. Maar er is meer dat deze vieringen met elkaar verbindt: dat zijn namelijk het kruis op het liturgisch centrum en afbeeldingen uit de kruiswegstaties, zoals die dit jaar in de kerk tentoongesteld worden. Op Witte Donderdag zal het kruis bedekt zijn met een witte stola en daarbij witte lelies. Wit is de kleur van vreugde en reinheid. Twee woorden, die bij uitstek bij deze viering passen, waarin we terugdenken aan de voetwassing, maar ook in een kring de Maaltijd van de Heer zullen vieren. Aan het einde van deze dienst horen we hoe het verhaal verder gaat richting de Goede Vrijdag met daarbij de kruiswegstatie van de ontklede Jezus. De muzikale begeleiding is in handen van Barbara Coster- Notenbomer (orgel), Folkert Veenstra (dwarsfluit) en Laurens Noorda (zang). Voorganger is ds. Loeki van der Laan.



Goede Vrijdag: aanvang 19.30 uur

De viering op Goede Vrijdag is een wake bij het kruis. Het kruis zal bedekt zijn met een paarse stola. Er hangt een doornenkroon aan en, daarin geklemd, een rode roos "Uit liefde voor jou....." In de Goede Vrijdag dienst lezen we delen uit het lijdensevangelie van Johannes, daarbij staan we stil bij enkele kruiswegstaties van René Rosmolen, en het Vocaal Ensemble ZuidWest zal koralen ten gehore brengen uit de Johannes Passion van J.S. Bach. Ytsen Wielstra is onze organist. Aan het eind van de dienst zal de Paaskaars worden gedooft en door Evelien Veenhof, de diaken van dienst worden weggedragen.



Voorganger in deze dienst is ds. Coby de Haan

Stille Zaterdag: aanvang 22.00 uur

In de Paaswake beginnen we in een stille, donkere kerk. Alleen bij het kruis brandt een waaklicht. De Cantorij ZuidWest onder leiding van Guus Fennema zingt delen uit het oratorium "Als de graankorrel sterft". In deze viering zal de nieuwe Paaskaars door Dick Rovers, diaken van dienst, worden binnengebracht. We geven vervolgens het licht van Pasen aan elkaar in de kerk door. Zo vieren wij de Opstanding van onze Heer. En we volgen de traditie van de vroege kerk met de doopgedachtenis. We horen uit de Romeinenbrief dat we met Christus zijn gedoopt in zijn dood en met Hem delen in zijn opstanding. Je krijgt de gelegenheid om naar voren te komen en je doop te gedenken. Je ontvangt bij het doopvont een waterkruisje op je voorhoofd. Verdere muzikale medewerking in deze dienst: Barbara Coster- Notenbomer – orgel, Ronald Vinke- piano, en Folkert Veenstra- dwarsfluit. Voorganger: ds. Coby de Haan

Paaszondag: 10 uur

We vieren voluit Pasen. Het verhaal van de Opgestane Heer gaat verder door dood en lijden heen. Daarmee is het geen ontkenning van alle pijn en moeite, die wij nog om ons heen zien of aan den lijve ondervinden. Integendeel: juist te midden van deze harde realiteit klinkt de belofte van een nieuw begin. 'De Opgestane Heer gaat voor ons uit': dat is waarvan de eerste leerlingen getuigden. Niet direct. We horen hoe er eerst verwarring en angst is, maar ook uiteindelijk een ander perspectief. In het spoor van deze eerste leerlingen, gaat ook onze weg. Pasen breekt ook ons leven open en zo komt het dat wij elkaar toewensen: de Heer is waarlijk opgestaan! We hopen dat iets van die ontdekkingsvreugde door mag klinken in onze liederen, het spiegelverhaal, de Paastuin en het Evangelieverhaal. De muzikale leiding is in handen van Guus Fennema met Wim van Schaik op trompet. Voorganger is ds. Loeki van der Laan **LET OP: de klok gaat zaterdagavond een uur vooruit!!**

Om met Pasen mee te nemen:

Ben jij of u erbij in de dienst op Paaszondag? Dan is dit berichtje voor jullie. Van de week hoorde ik nog hoe mensen in vroeger tijden met Pasen in het nieuw gestoken werden om zo fleurig en op hun 'paasbest' in de kerk te verschijnen. Ook wij willen met Pasen 'fleurig' in de dienst verschijnen, maar dan door het meenemen van een meegebracht wit plantje (denk aan witte primula's of bloeiende bollen). Dat mag klein en eenvoudig zijn en niets hoeft! Deze witte plantjes (de kleur van Pasen, dus niet geel 😊) zullen wij tijdens het zingen van ons Paasgloria in 'de Paastuin' voor het kruis planten, dat vanaf Witte Donderdag op het liturgisch centrum zal komen te staan. Na de dienst zullen de meegebrachte plantjes in de kerktuin worden geplant als levende herinnering aan ons Paasfeest.

Ds. Coby de Haan en Ds. Loeki van der Laan

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar de heer en mevrouw Verweij, Rhenendael 72.

Aandacht voor elkaar

Mijnheer Bakker, Hollandia 191, kwam thuis uit het GVZ en na een dag moest hij weer worden opgenomen in het GVZ.

Hij weet zich in dit alles gedragen door de Heer.

Ds. Aafke Rijken

Esther Flier

Esther zal aanstaande zaterdag terugkeren uit Sierra Leone naar Nederland.

Dan zitten haar 3 maanden als verpleegkundige op het ziekenhuisschip de Global Mercy erop. We wensen haar een fijne thuiskomst.

Ds. Coby de Haan

Collecte Werelddiaconaat Paaszondag 31 maart.

kerk in actie

Kansarme jongeren in Colombia opleiden voor horeca

In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme jongeren die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool. Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren opgeleid worden voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks. En jongeren die een eigen bedrijf willen starten, krijgen een mentor uit de horecasector.

Via het programma Werelddiaconaat van Kerk in Actie steun je kansarme jongeren in Colombia met een opleiding en het vinden van werk. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat Pasen of doneer online. Hartelijk dank voor je gift. Lees meer op kerkinactie.nl/jongerenhoreca

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Voorlopige Jaarrekeningen

De voorlopige jaarrekeningen liggen ter inzage op het Kerkelijk Bureau. Er zal ook een link worden geplaatst op de website.



Acht gevulde kratten voor de Voedselbank Veenendaal

In de afgelopen weken zijn we als **Open Kerk** begonnen met de inname van houdbaar voedsel voor de voedselbank Veenendaal. Tot op heden al acht gevulde kratten kunnen afleveren. Een bijzonder verheugend resultaat. Op dinsdag- en woensdagmiddag is de kerk open van 14.00 uur tot 15.30 uur en op donderdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur. Gastheren en gastvrouwen zien u graag komen en heten u van harte welkom om een moment van stilte te zoeken in de kerk of elkaar te ontmoeten in de ontmoetingsruimte. Artikelen voor de voedselbank kunnen dan ook afgegeven worden. Het lijstje met de producten staat op de website en ligt in de hal van de kerk.

Jasper van der Horst en Arend Vleeming



Viering in de stijl van

Taizé.

Meditatie door:
zingen, Bijbellezen, gebed,
stilte en aansteken van
kaarsen.

Zondag 7 april 2024
19:30-20:00 uur

In de Petrakerk,
Kerkewijk 135



Kijkcijfers zondag 24 maart 2024

Direct: 123 Opname: 78

Wijziging openingstijden van het Kerkelijk Bureau:

Met ingang van 1 april (nee, het is geen grap), zal het kerkelijk bureau alleen geopend zijn op woensdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.



Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl.

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de

Digitale nieuwsbrief.

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op

www.kerkdienstgemist.nl.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar

zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl.



**Protestantse Gemeente
Veenendaal**